



Van Ghentkazerne

Kazerne van het Korps Mariniers aan het Toepad, genoemd naar een van de eerste commandanten van het korps, Willem Joseph baron van Ghent. Op **14 december 1938** legde het 3-jarig zoontje van kolonel H.F.J.M.A. von Freytag Drabbe, chef van het Korps Mariniers, de eerste steen van de nieuwe marinierskazerne op het oude Excelsiorterrein.

Er was behoefte aan een ruimere behuizing. De kazerne aan het Oostplein was niet alleen te klein geworden, maar ze voldeed ook niet meer aan de eisen van de tijd. De nieuwe kazerne werd vernoemd naar de eerste commandant van het Korps Mariniers: Willem Joseph baron van Ghent. Als luitenant-admiraal sneuvelde hij in 1672 in de slag bij Solebay.

Rotterdam en de mariniers

Het Korps Mariniers, een van de oudste onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht, is opgericht op **10 december 1665**. Het voornaamste terrein lag vooral op de vloot. De havenstad Rotterdam en het korps zijn al sinds de zeventiende eeuw met elkaar verbonden. Zo leverde de Rotterdamse Admiraliteit voor de aanval op Chatham, tijdens de Tweede Engelse Oorlog in 1667, tientallen schepen. *Sinds 2 december 1817 is Rotterdam officieel een mariniersstad.* De mariniers werden gevestigd in het complex aan het Oostplein, het oude Tuighuis van de Admiraliteit, later bekend als de Marinierskazerne.

In 1850 werd de Marinewerf opgeheven en daarmee verdwenen de mariniers uit de stad. Toen in 1868 sociale spanningen tot het zogeheten De Vletter-oproer leidden, werden in paniek de mariniers teruggehaald. Daarop besloot koning Willem III in 1869 de mariniers van Vlissingen naar Rotterdam over te plaatsen. De oude kazerne aan het Oostplein werd opnieuw ingericht.

Ingebruikname

De band met de stad werd onverbreekelijk door het optreden van de mariniers tijdens de verdediging van Rotterdam in de meidagen van 1940. Achter hun rug ging de oude kazerne in vlammen op. Op **9 december 1946** keerden de mariniers terug in Rotterdam. Op die dag werd de nieuwe Van Ghentkazerne in gebruik genomen

Einde van een bijzonder tijdperk

De bijzondere chemie tussen mens, locatie en gebouw heeft er voor gezorgd dat getalenteerde mensen hier hun opleiding tot Marinier hebben kunnen en mogen volgen en uiteindelijk na het doorlopen van de opleiding konden toetreden tot het elite Korps Mariniers. Het kunnen volbrengen van deze zware opleiding hangt, naast natuurlijk de persoonlijke kwaliteiten van het individu, ook voor een groot deel af van de omstandigheden waaronder zij hun opleiding hebben kunnen volgen. Tot 4 maart 2014 waren alle elementen optimaal op elkaar afgestemd. Een dag later is er een einde gekomen aan deze unieke samensmelting van energie die borg stond voor de hoogst haalbare kwaliteitsnorm die dit opleidingscentrum te bieden had. Einde dus van een bijzonder tijdperk en we hebben het niet eens in de gaten dat dit zich als een schaduw over het Korps Mariniers heen heeft geworpen. **Het wordt nooit meer zoals het was!**

De Nederlandse Krijgsmacht zakt door de ondergrens van het toelaatbare en kennelijk zijn ze zichzelf daar niet van bewust

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst heeft het opleidingscentrum nu de zekerheid dat ze nog 25 jaar op deze locatie zeesoldaten kan opleiden. Op papier een geweldig resultaat maar in de praktijk betekent dit dat de kazerne naast het eigen opleidingscentrum ook door derden gebruikt zal gaan worden voor huisvesting en training van onderdelen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheid en Justitie en de gemeente Rotterdam. Zo krijgen er in de nabije toekomst ook de stadswachten hier hun opleiding. In de moderne tijd noemen we dit clusteren van soortgelijke disciplines waardoor er een efficiëntie slag gemaakt kan worden. Besparing van geld dus! Maar tot hoever gaan en mogen we onze eigen Krijgsmacht uitkleden? Mag onze Krijgsmacht de dupe worden van mismanagement en gedwongen worden te bezuinigen ook als dat aantoonbaar ten koste gaat van de kwaliteit die men van hen eist? Nog even en dan komt iemand (bijv. Geert Wilders) op het lumineuze idee om straks lease contracten af te gaan sluiten met onze bondgenoten voor het leveren van manschappen en materieel, zodat we ieder boekjaar precies weten wat onze Krijgsmacht kost en maximaal mag kosten. Onze Krijgsmacht is niet een private onderneming maar is een vitaal orgaan voor ons Koninkrijk der Nederlanden en moet zorgdragen voor onze veiligheid.

We zijn toe aan een paradigmaverschuiving

Verdere afkalving van onze Krijgsmacht moet nu echt stoppen voor dat het echt te laat is. Wat goed is moeten we handhaven en de essentie waarom het goed is en werkt moet ook worden vastgelegd. Het hieruit voortvloeiende protocol zorgt voor handhaving van de vereiste kwaliteit! Waar we kunnen verbeteren moeten we verbeteren maar dan wel op een manier dat wat goed is nooit kunnen verminken. Clusteren van taken binnen Defensie kan op korte termijn een flinke besparing opleveren maar dat is allemaal korte termijn denken en feitelijk kent onze Krijgsmacht geen tijd maar speelt met haar kennis en kunde in op de heersende tijdgeest. Reden temeer om binnen onze huidige tijdgeest kennis en kunde vanuit de heelheid toe te laten in onze welbekende black box waar de westerse wetenschap nu de alleenheerser is. Met gebruikmaking van de kennis en kunde uit de heelheid kunnen we met de voor ons allen tot beschikking staande verbeeldingskracht op zeer verantwoorde wijze de grens van het toelaatbare waarnemen en ook als zodanig beschrijven. Noem het maar grensbewaking binnen de eigen organisatie.

Onze krijgsmacht staat voor sublieme kwaliteit en daar horen sublieme omstandigheden bij omdat ze anders deze kwaliteit nooit gegarandeerd kunnen blijven leveren. Zonder de benoeming van de randvoorwaarden waaronder deze sublieme kwaliteit geleverd moet kunnen worden en daar geen alziend oog voor te hebben ontwikkeld betekend dat het woord subliem niet meer van toepassing kan zijn op de kwaliteit. Energie is maakbaar zowel in de positieve als negatieve richting. Dit is nu een typisch voorbeeld hoe we binnen onze huidige tijdgeest positieve energie ombuigen naar negatieve energie en in dit geval is het onomkeerbaar negatief.

Is dit het plaatje wat we voor ogen hadden bij het ondertekenen van deze overeenkomst? Een devaluatie van het Korps Mariniers!

Nee, zeker niet want iedereen is blij met deze overeenkomst en alles draait in de waan van de dag gewoon door zonder dat men in de gaten heeft dat er hier fundamenteel iets is fout gegaan die vanuit de heelheid bezien juist voorkomen had kunnen worden. Alles is er maar de westerse wetenschap weigert consequent de kennis en kunde uit de heelheid en dat komt omdat zij moeite hebben om vanuit hun theoretische kennis naar de samenhang te kunnen kijken. Kennelijk is er dus meer! Men denkt dat de wetenschap ons de waarheid schenkt terwijl ook zij zelf weten dat het geen zekere waarheid is. Een grote vergissing dus! M.a.w. de stelling dat als het wetenschappelijk onderbouwt goed is gaat hier niet meer op omdat het hier alleen maar een praktische zekerheid behelst. Er bestaat ook nog zoiets als een theoretische zekerheid die misschien nog wel dichter bij de werkelijkheid staat.

Feitelijk betekent dit dus dat er altijd risico bestaat voor het gissend karakter dat aan onze zogenaamde objectieve kennis kleeft. De hoogste tijd dus om al onze bestaande theorieën als hypothesen te gaan beschouwen, immers er is toch al risico aanwezig in onze objectieve kennis dus waarom kiezen we er niet voor om ook de subjectieve kennis toe te laten in onze systemen. Wetenschappers zullen zeggen dat het risico juist groter zal worden dat iets niet werkt maar ik denk dat het risico juist hierdoor zal afnemen waardoor alles beter beheersbaar zal worden en er nu eens echt gewerkt kan worden aan duurzaamheid.

Het is maar waar je voorkeur naar uitgaat maar ik weet wel dat de noodzaak voor juist samenwerking nu meer dan ooit aanwezig is omdat we gewoonweg teveel van de ons in het verleden verworven kwaliteit laten wegvloeien in het open riool. Voor de langere termijn betekent dit nu voor het Korps Mariniers dat het woord elite zal gaan verdwijnen en er vanuit praktisch oogpunt uiteindelijk een fusie tot stand zal worden gebracht tussen soortgelijke disciplines en het waarschijnlijk de naam 'Veilig Nederland' mee zal krijgen. Wellicht toch iets om over na te gaan denken of zijn we daar nu al te laat mee en moeten we 25 jaar wachten? Overeenkomst is overeenkomst en daar is lang genoeg aan gewerkt zal het motto zijn. Wie heeft er nu gelijk?:-) Kunnen systemen gemakkelijk tussentijdse veranderingen aan, kunnen mensen makkelijk nieuwe kennis en kunde toelaten. Antwoord is nee omdat de mens afhankelijk is geworden van het systeem terwijl het juist de bedoeling was dat het mensen moest ondersteunen. Wat nu als ik gelijk heb zijn we dan instaat om de klok terug te draaien naar 4 maart 2014? Als door voortschrijdend inzicht blijkt dat het voor het Korps Mariniers beter is dan kunnen we moeiteloos terug naar 4 maart 2014, het enige wat het tegen kan houden zijn grote Ego's en de niet zichtbare machtsstructuren die handelen vanuit een beperkte visie.

Waarom laat onze Krijgsmacht dit rommelen in de marge toe en gaat zij niet pal staan voor de sublieme kwaliteit welke een waarborg is voor handhaving van onze persoonlijke veiligheid? Waar zijn de echte strijders gebleven?

Schiedam, 06-03-2014

John van de Kamp (gewoon iemand die essentieel anders kan waarnemen, denken en doen)

De hardste situaties vragen soms om de zachtste aanpak.