

Vandaag staat 21 december 2012 in mijn beleving in het teken van "Moed".

Einde Maya kalender: NEW YORK 11 mei 2012- Archeologen hebben in een Maya-ruïne in Guatemala een kleine ruimte ontdekt met astronomische tabellen en een kalender op de muren. Het gaat om de oudste Maya-kalender die bekend is. De tabellen en kalender dateren van twaalfhonderd jaar geleden. De opschriften zijn zeshonderd jaar ouder dan de oudste Maya-kalender die tot dit moment bekend was, schrijven wetenschappers in een artikel in het tijdschrift Science dat vrijdag verschijnt. De astronomische waarnemingen spelen een belangrijke rol in deze kalenders.

De laatste tijd is er veel aandacht voor de kalenders van dit Midden-Amerikaanse volk, omdat de Maya's zouden hebben voorspeld dat de wereld in december van dit jaar vergaat. De nieuwe kalender biedt echter hoop. **De berekeningen lopen nog duizenden jaren door.**

De datum 21 december 2012 om 12 minuten over 12 heeft dus kennelijk een meer symbolische waarde. Feitelijk laat het ons zien dat we er nu op mogen vertrouwen dat we echt instaat zijn om met elkaar een bewustzijn transformatie te kunnen ondergaan.

Vandaag mogen we in mijn ogen dan ook zien als een (symbolisch)nulmoment waarin we kunnen kijken naar het verleden, daar onze lering uit mogen trekken om vervolgens de toekomst mee te laten wegen in de beleidsmatige beslissingen die altijd in het moment van het NU genomen zullen blijven worden. De huidige tijdgeest schreeuwt om een meer Holistische aanpak waarin de mens weer centraal staat en de juiste beslissingen neemt die nodig zullen blijken te zijn. Dus los van de concepten en de daaruit voortvloeiende verdienmodellen die alleen maar voor de korte termijn hun houdbaarheidsdatum hebben.

Transformatie processen binnen de kaders van de huidige tijdgeest: De tijd waarin we leven is turbulent te noemen. Op mondiaal, landelijk, maatschappelijk en persoonlijk niveau, vindt veel polarisatie en ontwrichting plaats. De processen van natuur en milieu, de invloeden van de planeten: alles laat een beeld zien van voortdurende verschuiving, omvorming en strijd. Met zachte en harde hand worden we uitgenodigd om door wezenlijke transformatieprocessen heen te gaan.

Door het oog van de naald om precies te zijn.

Als individu, organisatie en samenleving bevinden we ons in een intens evoluerend proces, waarbij het ieder moment aan ons is, om te kiezen voor positiviteit, bezieling en transparantie.

Stadia: Transformatieprocessen beginnen met een einde, waarin verlies en afscheid van wat vertrouwd was, centraal staat. Dan volgt het stadium van de doorgangsfase, de fase van: door-het-oog-van-de-naald-gaan, van bezinning en zelfconfrontatie die vaak het karakter van een crisis aanneemt met chaos, machteloosheid en uitzichtloosheid als metgezellen. De kiemen die uit deze periode voortkomen, groeien tenslotte uit tot het bewust zetten van eerste nieuwe stappen: het stadium van het nieuwe begin dat een experimenteel karakter heeft en vraagt om vertrouwen in de toekomst en het actief zien en opnemen van eigen verantwoordelijkheden.

Barensweeën: Transformatieprocessen maken deel uit van het leven. Ze zijn een voorwaarde voor innerlijke groei en vernieuwing, ook in maatschappelijk opzicht. Je zou kunnen zeggen dat de hele mensheid in transitie is. Vermogens om om te gaan met vraagstukken als het milieu, de honger in de derde wereld, het samenleven van verschillende volken, de ethiek t.a.v. technologische ontwikkelingen, bevinden zich in het stadium van barensweeën.

Moed en loslaten: Transformeren vraagt om moed en loslaten. Loslaten van oude, niet langer werkzame patronen, verlangens, overtuigingen en voorstellingen waar we vaak mee verstrengeld zijn.

Waar we eveneens een (groot) deel van ons identiteitsgevoel aan ontleen (status, relaties, verwachtingen van de buitenwereld). De kloof tussen ons welvaart- en ons welzijnsbeleven groeit net zolang door tot we het moment bereiken, dat factoren van buitenaf of binnenuit, ons moedig doen afdalen naar de verborgen plek in onze binnenwereld waar we pijn, teleurstelling, eenzaamheid, woede of het gevoel niet gekend of gezien te zijn, ten volle tegenkomen.

Luisteren, mededogen en vertrouwen: Vanuit de bereidheid tot innerlijk luisteren, mededogen en vertrouwen is ieder mens in staat om als medemens de ander bij te staan in transformatieprocessen.

Luisteren: Innerlijk luisteren, vraagt om verstillings naar binnen toe, inleven en volgen van de ander op basis van ongedeelde aandacht. Met de ander de gang door het oog van de naald meemaken, voorbij de drempel van ons eigen innerlijk leven. Met de ander de afgesneden zieledeelen mede-aanzien (zonder de ander te worden).

Mededogen: Mededogen ontstaat in de stroom van mede-voelen en mede-beleven, als we loslaten waar we bang voor zijn: angst voor de pijn van de ander, angst dat we niet goed genoeg reageren of angst om mee-opgeslokt te worden.

Vertrouwen: De dragende stroom van vertrouwen gaat door ons heen, wanneer we onze verwachtingen en invullingen laten varen en ons afstemmen op de geest van de ander. Waar is de ander, wat vraagt het leven van de ander, wat neemt de ander waar wat ik niet waarneem, welk nieuw spoor wil hieruit ontstaan? Vertrouwen opent ons voor ingevingen op het juiste moment. Ingevingen en aanwijzingen die wij niet op eigen kracht bedacht hebben, maar die ons geschonken worden. Ze vallen ons toe vanuit onze persoonlijke spiritualiteit.

Toekomstgericht: Transformeren is gericht op de toekomst. Het gaat niet om de feitelijke problemen uit het verleden. Het gaat om de beweging die je maakt vanuit het verleden problematiek naar nieuwe dimensies in deze toekomst.

Volstreekte zelfverantwoordelijkheid is daarbij essentieel: Angst, kramp en behoefte aan controle zie je in de doorgangsfase cq louteringsfase van transformatieprocessen onder ogen. Je leert deze los te laten en je open te stellen voor vernieuwing. Dit gebeurt ook met je innerlijke tegenstanders, zoals: patronen en kernovertuigingen / slachtofferschap / het buiten jezelf leggen van verantwoordelijkheid / volgzaamheid / willen voldoen aan andermans verwachtingen. Gecoacht worden tijdens transformatieprocessen betekend dat je ondersteund en gefaciliteerd wordt om nadrukkelijk te focussen op het scheppen van een leef- en werkomgeving, waarin je je potentieel, creativiteit, oorspronkelijkheid en moed tot transparantie beschikbaar kunt maken. De kennis die ons geboden wordt vanuit de oude culturen vormen hierbij een steun in de rug en ondersteunen ons in dit moeilijke proces.

Meerdimensionaal: Transformatiecoaching is een op de huidige tijdsgeest afgestemde vorm van coachen. Het ondersteunt bij veelsoortige veranderingsprocessen die voortkomen uit het actuele veranderingsproces van aarde en mensheid. In dit moment staat bij veel mensen vooral het vinden van nieuwe oriëntatiepunten in het bewustzijn centraal. In versneld tempo verschuiven onze bewustzijnsvermogens. Steeds meer mensen komen terecht in een meerdimensionaal gewaarworden en waarnemen.

De Godin van Transformatie verschijnt daar ten tonele waar een proces de grens van zijn zinvolle expansie heeft bereikt. De loutere voortzetting ervan zou de schepper noch de schepping verdere zegeningen brengen.

De Zwarte Godin vindt altijd de juiste middelen om de decadente overmaat en overvloed te ondermijnen. Ze weet die op zodanige wijze te vernietigen dat hoe pijnlijk het afbraakproces ook moge lijken, de zaden voor een nieuwe creatieve cyclus kunnen ontkiemen.

We zijn toe een nieuwe visie op de werkelijkheid: In theorie kan de westerse wetenschap via de kwantumfysica ons een stap in de juiste richting brengen en praktisch gezien kan de vijfelementen leer ons de meest efficiënte route voor de uitvoering uitstippelen. Een prachtig maar tevens ook een onmisbaar hulpmiddel in deze nieuwe ontwikkeling is DEMO in de nieuwe dimensie! ☺

Zonder één van deze 3 componenten is bewustzijn transformatie onmogelijk!

Deze drie-eenheid geeft ons de mogelijkheid om de werkelijkheid vanuit diverse dimensies te gaan beschrijven en ook te kunnen blijven herschrijven. Feitelijk creëren we hiermee: 'het Alziend Oog'.



De symbolische waarde van 21 december 2012 opent voor ons een nieuw venster naar een andere dimensie waardoor we instaat worden gesteld om het onzichtbare zichtbaar te gaan maken. Door het openen van dit venster krijgen we zicht op onze oude referentiekaders die we ongemerkt ons zelf hadden opgelegd. We kunnen ze loslaten! Omdat met dit proces de kurk van de Champagne fles gaat zullen we gebruik moeten maken van alle intelligentie en bestaande kennis om te komen tot een nieuwe structuur. Een organische structuur die zich met behulp van de mens moeiteloos kan aanpassen aan de steeds weer veranderende tijdgeest.

Alles is aanwezig en daar mogen we nu echt op vertrouwen. De eerst volgende stap zal zijn dat we anders leren kijken, anders leren denken, anders leren doen. Om deze stap te zetten is **MOED** voor nodig. Binnen tijd en ruimte kan ik niet precies aangeven wanneer deze stap gezet gaat worden maar wat ik wel met grote zekerheid kan zeggen is dat de stap zal worden gezet. De stap die nodig zal blijken te zijn om de transformatieprocessen in gang te kunnen zetten.

"Ik stap. Het is een kleine stap voor de mens, maar een enorme sprong voor de mensheid." (historische uitspraak van Neil Armstrong bij zijn eerste stap op de Maan)



Vandaag staat voor mij in het teken van het startschot van de creatie van
"De Nieuwe Aarde"



"Ik stap. Het is een kleine stap voor de mens, maar een enorme sprong voor de mensheid".

Is in essentie ook vergelijkbaar met ons moment van nu omdat ook Neil Armstrong niet precies wist wat hem te wachten stond bij het nemen van deze stap. Maar hij heeft hem wel gezet! Nu is het aan ons om de volgende stap te gaan zetten.

***A dream you dream alone is only a dream,
a dream we dream together is reality.***

-Yoko Ono -

De creatie van De Nieuwe Aarde kan werkelijkheid worden als die ontstaat vanuit een zuivere verbondenheid en samenwerking.

Schiedam, 21 december 2012

John van de Kamp

www.pakua-adviseurs.nl